

2021-2022
EĐİTİM ÖĐRETİM YILI



Ortaokul Kademesi İin

Sekiz
Őair - Őiir



- Arge Birimi -

ŞİİRE DAİR



Şiir bir cennet bahçesi
Girmeyene anlatılmaz.
Cennet nedir, bahçe nasıl?
Görmeyene anlatılmaz.

Şair gülü, şükür gülü
Yaprak yaprak dokur gülü
Her mısradan fikir gülü
Dermeyene anlatılmaz.

İne gönül, kalka gönül
Hep doğruya baka gönül
Hak vergisi... Hakk'a gönül
Vermeyene anlatılmaz.

Şiir toprak kokusudur
Şiir damla damla sudur
Ermişlerin duygusudur
Ermeyene anlatılmaz.

Şairler sultanı Yunus
Her sözü yüz defa yumuş
Aşk bağına dergâh kurmuş
Varmayana anlatılmaz.

Abdurrahim Karakoç

Birinci şiir



ALLAH VE BİZE DAİR

Allah ne kadar büyüktür,
Ekinlere güneş verir çocuğum.
Beni mavi sabahlara devreder,
Mavi güller gibi uykum.

Allah ne kadar büyüktür,
Kuşlar gönderir dallarımıza.
Karanlıklar kalbe dolduğu vakit,
Nasibi terk ederiz bir yıldıza.

Allah ne kadar büyüktür,
Yol verir gemimize denizler üstünden.
Garip sonsuzluklar duyarız
Sular akarken, bulutlar yürürken.

Ve Allah ne kadar büyüktür çocuğum,
Şükrolsun ruhumuz şimdi.
Nihayetsiz asırları içinde
Bizi tesadüf ettirdi.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

ANNEME MEKTUP



Ben bu gurbet ile düřtüm düřeli,
Her gün biraz daha süzölmekteyim.
Her gece, içinde mermer döřeli,
Bir sođuk yatakta büzölmekteyim.

Böylece bir lâhza kaldığım zaman,
Geceyi koynuma aldığım zaman,
Gözlerim kapanıp daldığım zaman,
Yeniden yollara düzölmekteyim.

Son günüm yaklařtı görünesiye,
Kalmadı bir adım yol ileriye;
Yüzünü görmeden ölürsem diye,
Üzölmekteyim ben, üzölmekteyim.

Necip Fazıl Kısakürek

Üçüncü şiir



15 TEMMUZ MARŞI

Karanlık bir gece, kanlı ve derin
Ateşle boyandı yüzü göklerin
Şehitler bağına uzandı yerin
Zamanın nabzında atan bizimdir
İhanet onların, vatan bizimdir

Müjde verenleriz, korkutan değil
Yurda kardeş kanı akıtan değil
Namluyu millete doğrultan değil
Tankların altına yatan bizimdir
Esaret onların, vatan bizimdir

Hıyanet zehrini akıtmış dile
Şeytanı aldatır bu kahpe hile
Görmedi insanlar tarihte bile
Bayrağı göğsünde tutan bizimdir
Dalalet onların, vatan bizimdir

Tuzak kuranlara tuzak kuruldu
Zulümle örülen zincir kırıldı
Ülkeme yeniden mühür vuruldu
Sevdayı toprağa katan bizimdir
Nedamet onların, vatan bizimdir

Bizimdir ufukta büyüyen yollar
Bizimdir diriliş bekleyen yıllar
Semaya uzansın dualı eller
Doğan güneş bizim, batan bizimdir
Sefalet onların, vatan bizimdir

Nurullah Genç

ALDANMA CAHİLİN KURU LAFINA



*Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu hedefi yolu yalandır.*

*Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz
Gül dikende biter diken gül olmaz
Vız vız eden her sineğin bal'olmaz
Peteksiz arının balı yalandır.*

*İnsan bir deryadır ilimle mahir
İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden iyilik beklenmez ahir
İşlediği amel hâli yalandır.*

*Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez
Veysel bu sözlerin halka yaramaz
Sonra sana derler deli yalandır.*

Âşık Veysel Şatıroğlu

Besinci şiir



TAHA'NIN DİRİLİŞİ

Dört melek ve Kur'an'la
Dirildi Taha
Onulmaz bir ölümlle
Kavuran bir felçle
Öldüğü halde
Dört melek ve Kur'an'la
Dirildi Taha
Cebrail'le Mikail'le
Üç Sûr ve İsrafil'le
Azrail'le bile
Dirildi Taha
Yatağında bozulmuş bir bağ gibi
Kavrulmuş yapraklar gibi

Dağılmış ve kendi kıyametini
Ve kendi onulmaz mahşerini yaşamışken
Nemrudun ateşinde yanmışken
Firavun suyunda boğulmuşken
Dört melek ve Kur'anla
Peygamber soluğuyla
Dirildi Taha
Açtı sofrasını Mikâil
Nimetler sofrasını
Bal zeytin ve nardan
Su getirdi dağlardan pınarlardan
İlkin dudağını ıslattı bengisuyla Taha'nın
Geçti bir eleğimsağma omuzlardan

*Taşıyan o gülümsemesini Hızır'ın
Hızır güldü
Kur'an'ı Cebrail açtı
Sofrayı Mikâil açtı
Ölümü öldürdü Azrail
Sûrunu üfledi İsrafil
Dirildi Taha
İşte böyle dirildi Taha*

*Durun anlatayım size melekler
Taha'yı nasıl dirilttiler
Anarak İsa'nın doğumunu
Anarak Muhammed Mustafa'nın doğumunu
Melekler*

Sezai Karakoç



BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgâr bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgârını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler.

Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.

*Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgâr bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?..*

Arif Nihat Asya



PEYGAMBERİM ULUDUR

*Peygamberim uludur,
Abdullah'ın oğludur,
Güzel adı: Muhammed,
Yolu, Allah yoludur.*

*Annesidir Âmine,
Nur yağdı can evine,
Gördü tatlı rüyalar,
İmrendi gök zemine,*

*Doğdu Hakk'ın güneşi,
Doğmadı hiçbir eşi,
Beş yüz yetmiş bir yılı,
Söndü şirkin ateşi.*

*Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler, boşuna.*

*Hak dindirir her yası,
Dedesiyile amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.*

Kırk yaşına değince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir! deyince,
Putlar yere serildi!

Herkes kördü, sağırdı,
Gelin! diye bağırdı,
Hakk'ın doğru yoluna,
İnsanları çağırdı.

Sürü sürü günaha,
Karşı duran O oldu,
İnsanları felaha,
Kavuşturan O oldu.

Yirmi üç yıl didindi,
Taşı, yastık edindi,
Aydınlattı cihanı,
Getirdiği Hak dindi.

Altmış üç yıl yaşadı,
Alnı açık, yüzü ak,
Anıldıkça pak adı,
Selamlanıp duracak.

Mustafa Asım Köksal